



Välkommen till HamBo den 14-16 september!

Ni som inte tidigare besökt detta fantastiska tegelslott i trevliga Hammenhög på Österlen, får under dessa dagar möjlighet att ta en ordentlig titt på fastigheten, både invändigt och utvändigt.

Föreningen kommer också att informera om planerade ombyggnader och hur verksamheten är tänkt att fungera när vi flyttar in. Vidare hur man blir medlem i HamBo och vad det kommer att kosta att om något år bo där.

Mycket information finns redan utlagd på Facebook-sidorna Hammenhög-projektet och HamBo (endast för medlemmar) och på föreningens hemsida www.hambo.one. Läs gärna på före stämman.

Samtidigt erbjuder denna helg en fantastisk möjlighet för de som är intresserade att lära känna varandra och oss som redan flyttat in här (provisoriskt).

De som inte har för stora anspråk på logi kan ta med lakan och bo på HamBo under helgen. Vi har nitton rum som är beboeliga, så det lär räcka till alla. Det är

Programmet ser ut så här:

Fredagen den 14 september

På fredagen har vi inga programpunkter. Tanken är att de som anländer under fredagen inkvarteras, och lär känna huset, parken, trädgården och de fyra personer, Lena V, Jane Sällström, Britt-Marie Thorberg och Tore Wizelius, som redan har flyttat in och bor här provisoriskt. På kvällen blir det knytnävar och en improviserad liten fest.

Lördagen den 15 september

10-15 Öppet hus. Nyfikna från när och fjärran tas emot och får en visning av huset. Klockan 11 och 13.30 presenteras föreningen HamBo och projektet att skapa en bogemenskap i detta gamla tegelslott.

16-17 Extra föreningsstämma. Föreningen behöver förstärka sin styrelse och förankra ombyggnadsplanerna hos medlemmarna.

19 Invigning av HamBos restaurang. För första gången kommer föreningen att laga mat i det stora restaurangköket längst ner i huset. Sedan blir det middag till



självkostnadspris, ca 50 kr. God mat förstås. De som vill vara med och laga mat, servera och städa/diska kan anmäla sig i förväg. De som deltar i matlagningen äter gratis. Här får vi ett prov på hur föreningens matlag kommer att fungera.

Söndag den 16 september

På söndagen har vi inga fasta programpunkter. Styrelsen kommer dock att finnas på plats, så det finns möjlighet att diskutera idéer och förslag som gäller HamBos framtida verksamhet. Sedan går det ju åt tid till att städa och packa och resa hem igen. De som trivs och har tid och lust får gärna stanna ett par dagar till på HamBo, eller komma några dagar tidigare och hjälpa till med förberedelserna.

Vi kommer att lägga in ett gemensamt arbetsprojekt, utomhus om det inte regnar, annars inomhus, så ta med oömma kläder.

Hur åker man till Hammenhög?

De som tar bil matar in Hammenhög på sin GPS och följer anvisningarna.

De som tar tåget åker först till Malmö. Därifrån går pågatåget till Ystad eller Simrishamn. Tyvärr finns ingen järnvägsstation i Hammenhög. Antingen åker man mot Simrishamn och stiger av i Smedstorp. Då får ni höra av er så kommer någon och hämtar er med bil. För att komma direkt till Hammenhög tar man först pågatåget till Ystad, där man byter till buss 680 som stannar vid Hammenhögs busstation. Därifrån går man mot söder, den stora vägen, går över till andra sidan, tar till vänster ett kvarter och svänger till höger upp på Skolgatan efter pizzerian. HamBo ligger vid slutet av den gatan.

Kontakt:

Lena Vicaire, tel: 073 823 48 93, e-post: lenavicaire@yahoo.se

Tore Wizelius, tel: 070 650 69 83, epost: tore@vindbruk.org

Eller info@hambo.one

Mer information till på föreningens hemsida: www.hambo.one (under utveckling)